

Minde- og forbøns - dag for de døde ved EU's grænser

Informationer og forbøn og forslag til afholdelse af dagen

Udgivet af:

**CCME – Churches' Commission for Migrants in Europe
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V.**



Forord

Vi beder alle europæiske kirker:

Følg opfordringen!

På trods af vores egne problemer vedr. vores egen fremtid og fremtiden i vores lande, må vi ikke glemme

Dem som døde under flugten til Europa – og dem som i vores lande døde på grund af desinteresse og fortvivlelse og kulde.

Vi har kun en fremtid i Europa, hvis vi lærer at dele med hinanden og med de fremmede, der lever sammen med os i vores lande.

Det er budskabet i det Gamle og i det Nye Testamente.

„Jeg er fremmed og I har modtaget mig“

Lad os planlægge gudstjenester, tænde lys for ofrene hos os og for de mange navnløse.

Lad os bede og tænke på, at

Også vi har været flygtninge fra gammel tid,

at flygtninge- og migrations-skæbner i mange af vores egne lande ikke er glemt.

Og lad os fordybende måle vores kristne tro på, hvordan vi mindes, husker og tænker på at bruge troen.

Dette er ingen aktion eller kampagne.

Det er et øjeblik ro.

I dette ligger kræften.

Dette er ingen aktion eller kampagne.

Det er en gudstjeneste.

Stedet hvor vi leder efter ordene.

Hvis vi tager dette alvorligt, har ordene styrken.

Fanny Dethloff, Ökumenische BAG Asyl in der Kirche, im März 2010.

Vi foreslår at vi en gang om året, nemlig d. 20. Juni, Internationale flygtningedag (2010: søndag d. 20.06)

Man kan også vælge „flygtningenes dag“ i oktober samtidig med den interkulturelle uge i Tyskland

eller d. 10. december: dagen for menneskerettigheder

eller passionstiden

eller november måned, hvor mange kirker afholder fredsuger.

Minde- og forbøns - dag for de døde ved EU's grænser

I Lyon i juli 2009 deklarerede Konferencen for Europæiske Kirker:

Vi forpligter os til at afholde en årlig mindededag for migranter og flygtninge som døde på flugten for at finde en menneskeværdig tilværelse i Europa. Kirker og initiativer for menneskerettigheder i forskellige lande i Europa vil for første gang afholde dagen sammen. Samtidig er dagen den internationale flygtningedag, som henviser til de tragiske følger, som de lukkede grænser rundt om EU fører med sig. Der er helt lukket med perfekt teknisk grænsesikring ved nabo- og transitlande. Tilbageføringsaftaler findes, selvom disse modsiger menneskerettighederne. Kirker og foreninger for menneskerettigheder i USA vil tilslutte sig initiativet, da der har været utallige dødsfald af migranter ved grænsen til Mexico.

Kirkerne vil i bøn mindes de navnløse døde, som forsvandt sporløst i havet eller i ørknen. Deres klage, som ikke blev hørt af mennesker, skal bringes til Gud. Det, der sker ved grænserne, bør offentliggøres. Beretninger og reportager skal informere om, hvad der sker ved grænserne. Politikere skal mindes om at de har ansvar for endelig at skabe muligheder for at menneskerettighederne bliver respekteret.

„Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland“ kræver:

At den europæiske kommission skal sørge for at menneskerettighederne for mennesker, der søger sikkerhed, bliver overholdt af alle EU's medlemmer. Det burde derfor være strafbart ikke at overholde de europæiske aftaler.

Regeringen burde afstå fra tilbageførsel til lande, hvor asylsystemerne er overbelastet.

Mennesker der søger tilflugt og migranter på havet burde ikke tilbageføres til lande, hvor menneskerettighederne ikke bliver overholdt

Det skal være sikkert at de mennesker, der søger sikkerhed i EU, får en fair behandling og en undersøgelse af om der kan gives asyl.

Der oprettes et program, der sikrer at der kan optages et bestemt antal flygtninge årligt fra lande, der har modtaget flygtninge i første omgang, i samarbejde med UNHCR (EKD-Synode Okt. 2009)

Udover dette kræver „Landessynode der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“, at regeringen overvåger arbejdet af

grænseorganisationen FRONTEX, for at undgå at menneskerettighederne ikke bliver overholdt. (Landessynode der EKBO Nov: 2009)

Mindedagen burde afholdes en gang om året, på en søndag omkring den 20. juni. Menighederne og initiativer for menneskerettigheder bliver opfordret til at deltage og til at foreslå forskellige aktiviteter.

Forslag til bøn ved mindedagen for de døde ved EU's grænser

Gud,

vi bringer dig gråden og klagen fra mødrene i denne verden,
der venter på deres børn, hvis spor er blevet borte i havet, i ørkenen, i uvisheden:
flygtninge
mænd, kvinder og børn,
fra krigenes regioner i denne verden,
de som flygtede fra sult og fattigdom
med håb om et bedre og sikrere liv.

Vi bringer dig vores klage for de døde,
strandet ved vores grænser,
døde på flugt igennem ørkener, bjerge og have.
Vi råber til dig og skriger skriget fra alle dem
Som omkom fordi de søgte et bedre liv.

Gud, vi bringer dig vores skam
over vores tavshed og at vi kiggede væk,
vi er mætte her i Europa – og vi ser ikke, at det er os som er grunden til sult.
Vi er umættelige - og vi ser ikke, at dette er grunden til mange krige.
Vi tier der, hvor vi burde yde en indsats.

Gud, vi bringer de politisk ansvarlige,
som ikke blot bestemmer over tal, men også over enkelte menneskeliv.
Skærp deres blik for sammenhæng,
hold deres samvittighed vågen,
lad dem finde regler, som bliver ført og ledt af overblik.

Gud, giv os kraften til at vidne om
Børnenes lidelser under flugten
På vej til os,
ved vores grænser,
i flygtningelejre og hos os
de som sidder i fængsel og som skal udvises af vores land,
i frygt for faren,
i sorg over dem som omkom.

Gud, hjælp os.

Amen.

Forslag til forberedelse af gudstjenester

Man kan oplæse nyheder og beretninger og indimellem tale eller synge ord fra salmernes bog.

Man kan mindes de døde i tavshed.

I enkelte gudstjenester har vi lagt billeder af "boatpeople" på et lang sort sjal, og alle fik lejlighed til at tænde et lys og til at stille det på sjalet og til at bede for de døde.

Man kunne også tænde fyrfadsllys og tavst eller bedende stille dem i døbefonten.

Taizè - liturgien og -sange anvendes for at give vores skræk og målløshed en ramme.

Mennesker har skrevet deres bønner op og de kunne hænge dem på en slags klagemur.

Nogle folk har stillet gummibåde på pladsen foran kirken

Nogle folk har ladet levende lys svømme på vand (flod etc.)

Nogle folk har lavet sørgetog.

Opgaven er at sætte ord på skammen, skrækken og det at vågne op.



Sammendrag som kan bruges i kirkebladet eller i gudstjenesten

Den 20. juni 2010 mindes vi alle flygtninge og migranter, der mistede livet på vej mod Europa, for her at finde en menneskeværdig tilværelse. Vi klager over de dødelige farer og følger som opstå på grund af de lukkede grænser. Grænserne bliver mere og mere lukkede på grund af de teknisk perfekte muligheder, der findes i dag. Vi beklager tilbageførsels-aftalerne med staterne hvor folk blev født eller transitlandene, på trods af at menneskerettighederne ikke bliver overholdt i alle lande, som flygtninge bliver sendt tilbage til. Der findes ingen helt nøjagtige tal over mennesker, som omkom på vej mod Europa. Menneskerettighedsorganisationen „Fortress Europe“ har fundet frem til at der i til slutningen af 2009 er ca. 15.000 mennesker, der er omkommet ved Europas grænser.

www.migration.ekbo.de under aktuel

www.proasyl.de/de/themen/stopt-das-sterben



Frihed med grænser: Schengen-område og dets ofre

Dødsfald på havet: Canariske øer: 600 døde, Gibraltar: 6.000 døde, Lampedusa 1.500 døde, Adria: 600 døde, Ægæis: 400 døde

Kilde: Le monde diplomatique/taz Verlags- und Vertriebs GmbH (Hg), Atlas der Globalisierung. Sehen und verstehen, was die Welt bewegt. Berlin 2009, S. 111.

Yderligere informationer og materialier

Billeder og navne på flygtninge, der omkom under flugt fra „List of Deaths“ fra UNITED European Network mod racisme. Navnene kører langsomt over billedlærredet. Dette kan fås hos info@kirhenasyl.de

Borderline Europe: [http:// www.borderline-europe.de](http://www.borderline-europe.de)

EKD, Erfaringer ved EU's grænser
[http:// www.ekd.de/bevollmaechtiger/newsletter/63227.html](http://www.ekd.de/bevollmaechtiger/newsletter/63227.html)

Fortress Europe, [http:// fortresseurope.blogspot.com/2006/02/immigranten-die-europischen-grenzen 15.html](http://fortresseurope.blogspot.com/2006/02/immigranten-die-europischen-grenzen-15.html)

Frontexwatch, [http:// frontex.antira.info/frontexwatch](http://frontex.antira.info/frontexwatch)

Pro Asyl, Kampagne „Stoppt das Sterben“ [http:// www.proasyl.de/de/themen/stoppt-das-sterben](http://www.proasyl.de/de/themen/stoppt-das-sterben)

UNHCR, Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, [http:// www.unhcr.ch](http://www.unhcr.ch)

Materialerne blev bearbejdet og kan fås hos:

Beauftragter für Migration und Integration der Ev.Kirch Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, <http://www.migration.ekbo.de>, h.thomae@ekbo.de

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, <http://www.kirchenayl.de>, info@kirchenasyl.de

med understøttelse af den evangeliske kirke i Tyskland

Udgivet af:

CCME – Churches' Commission for Migrants in Europe, <http://www.ccme.be>, info@ccme.be

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, <http://www.kirchenasyl.de>, info@kirchenasyl.de

Samlingen af materialer kan også fås i sprogene: dansk, engelsk, finsk, fransk og spansk hos: www.migration2010.eu

